

## De gebeden van Jisraël

door Anton de Ruiter

**Als u wel eens een synagoge hebt bezocht, dan zult u weten dat daar gebeden wordt vanuit een sidoer (gebedenboek). Ondanks dat er meerdere sidoeriem bestaan, zijn de gebeden in alle synagogen over heel de wereld grotendeels hetzelfde. De verschillen hebben te maken met opmaak, uitleg, commentaren, minhagiem (plaatselijke gebruiken) en enkele aanpassingen en toevoegingen.**

In Nederland wordt in de meeste orthodoxe synagogen de Siach Jitschak oftewel de Dasberg Sidoer en/of NIK sidoer gebruikt. In de liberale synagogen gebruikt men de Seder tov Lehodot, ook wel LJG sidoer genoemd.

### Hoe is dit ontstaan?

In de Tora en vooral in Wajikra (Leviticus) kunnen we lezen wanneer en hoe de offers in de Tempel te Jeroesjalajim werden uitgevoerd onder begeleiding van muziek en dankzeggingen. Na de verwoesting van de eerste Tempel, tijdens de ballingschap, zijn de mannen van de grote Vergadering gestart met gebedshuizen om het religieuze leven te bewaren. Deze gebedssamenkomsten vonden plaats op de tijdstippen van de offers in de Tempel: het sjachariet (ochtendoffer), de moesaf (het toegevoegde offer op bepaalde dagen, het mincha (middagoffer) en het maäriev (avondoffer). Ook de structuur van de gebedssamenkomst werd afgeleid van de Tempeldienst. Na de ballingschap werd de Tempel herbouwd en kwamen er ook synagogen in de meeste dorpen in Jisraël.

### In de tijd van Jesjoea

In de Evangelieën lezen we hoe Jesjoea en zijn talmidien (discipelen) iedere Sjabbat synagogen en minimaal driemaal per jaar, tijdens de feesten, de Tempel bezochten. Er waren in die tijd al vele vaste gebeden en meerdere rabbi's voegden daar hun eigen gebeden aan toe. Zo ook Jesjoea toen zijn talmidien hem daarom vroegen. Het Avinoe

Sjebasjamajim (Onze Vader, die in de Hemelen zijt) heeft de blauwdruk van een Joods gebed en heeft overeenkomsten met onder andere het Kaddiesj, dat meerdere keren in verschillende vormen op Sjabbat in de synagoge wordt gebeden. In de Didache (8:2-3), één van de oudste Messiaanse geschriften, worden de gelovigen uit de volken opgeroepen om het Avinoe Sjebasjamajim driemaal daags oftewel met het sjachariet, mincha en maäriev te bidden. Een gebed van Jesjoea's talmied Sjimom Kefa (Simon Petrus), het Nisjmat kol chai (de ziel van elk levend wezen), staat in elke sidoer.

### Ahavat Olam sidoer



Voorjaar 2021 is er in Nederland aan de orthodoxe en liberale sidoer een messiaanse sidoer toegevoegd. De Ahavat Olam (liefde voor de wereld) sidoer is een Hebreeuws/Nederlandse Messiaans Joodse Sjabbatsidoer. Voor het grootste gedeelte bevat deze sidoer dezelfde gebeden als de Dasberg en LJG sidoeriem. Eén van de weinige toevoegingen is natuurlijk het Avinoe Sjebasjamajim. De grootste toegevoegde waarde is het uitgebreide commentaar van rabbi Itzhak Shapira, waaruit blijkt dat vele gebeden doorspekt zijn van en uitzien naar de komst van de Masjiach. Net zoals bij de NIK Sjabbatsidoer zijn in de Ahavat Olam sidoer, vele Hebreeuwse gebeden naast een Nederlandse vertaling ook van Nederlandse transcriptie voorzien. Dit maakt het makkelijker voor hen die het Hebreeuws (nog) niet of minder machtig zijn om de Hebreeuwse gebeden te leren. Zo bidden we één van hart, ziel, geest en taal met Masjiach Jesjoea en zijn volk Jisraël.

Met dank aan Yeshivat Shuvu Nederland voor deze prachtige sidoer (<https://nl.shuvu.tv/sidoer-bestellen/>) en de leerzame video's op hun YouTube kanaal Ahavat Ammi Nederlands: Introductie in het Joodse gebed (Les 1 t/m 7) & Gebeden van Israël (Les 1 t/m 15).