

Bijbels erfgoed

Wake up. De opname is aanstaande door Kees van Dorth

Het boek 'Wake Up' is op dit moment erg populair. De uitgever 'Het Zoeklicht' is bijna door de 6e druk heen en er zijn vele krantenartikelen aan gewijd. Op internet kunt u recensies vinden van dit boek van 500 pagina's klein gedrukte tekst. Zowel in evangelische als in traditionele en orthodoxe kringen is er veel belangstelling voor. Het belangrijkste onderwerp van dit boek is de opname van de Gemeente.

In de eerste hoofdstukken komt de verwerpelijke vervangingstheologie aan de orde; het gebrek aan onderwijs over de eindtijd in de gevestigde kerken, en het gebrek aan belangstelling voor Israël in de evangelische kerken. Dit zijn heel rake onderwerpen die door veel lezers worden herkend. Daarna volgt de uitleg van Gods plannen in de loop der tijd aan de hand van de Bijbelse Feesten. In verleden en toekomst. De komst van Jesjoea de Messias, de oprichting van de staat Israël en meer, met wat rekenwerk allemaal gelinkt aan de Feesten. De toekomst wordt door de bestudering van de herfstfeesten ook duidelijk. Voor degenen die de Kesjercursus en de Moadiemcursus van Shoresch hebben gevolgd is dit allemaal herkenbare materie.

Wat mij trof tijdens het lezen was enerzijds de erkenning van de auteurs dat de gelovigen uit de volken, de christenen, geënt zijn op de edele olijfboom, zijnde Israël (Rom. 11); maar anderzijds dat de schrijvers een twee-wegenleer verkondigen waarbij de christenen de dans van de 'grote verdrukking' ontspringen door de 'opname', en het volk Israël er doorheen moet.

Ik ben echter van mening dat de Eeuwige 2000 jaar geleden zijn plannen met de wereld en de mensheid niet heeft gewijzigd zoals door veel christenen wordt beleden. Jesjoea heeft geen nieuwe religie gesticht, Paulus, Petrus en Johannes ook niet. Door een vervreemding van de bron; door gebrek aan Joodse betrokkenen in de vroege Kerk; door vermenging met afgodische leringen; door invloed van politieke keuzes, en niet in de laatste plaats door verkeerde of suggestieve vertalingen, heeft zich een christendom ontwikkeld dat los van de olijfboom staat. Mijn vraag is dan ook: waar in de TeNaCh vind ik de leer van de opname? Wat bedoelde Jesjoea in Matt. 24 met het verdwijnen van een groep mensen? Er zijn allerlei uitleggingen over die nogal uiteenlopen en ook stapels boeken en films, waarvan ik die van Hal Lindsey niet ongenoemd wil laten. Jesjoea's lering is overal gebaseerd op de Tora en de Profeten en moet dus ook hier een bron hebben. Het meest voor de hand liggend zijn Daniël, Jesaja en Ezechiël. Ook daar lezen we over 'het einde der tijden'. Waar ligt de match met de Brit Chadasja (NT)?

De algemene verwachting van de religieuze Joden is dat de Messias bij zijn komst het Messiaanse vrederijk zal stichten. Christenen noemen dat het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk

van God of het 1000-jarig rijk. Allemaal termen voor hetzelfde fenomeen. Het belangrijkste onderwerp van Jesjoea's onderwijs was dit koninkrijk en ook de discipelen zagen hiernaar uit. Dit koninkrijk zal gevestigd worden in Jeruzalem, de stad van Gods keuze, waar de volkeren naar zullen optrekken en de vrede zal worden onderwezen (Jes. 2:2-4).

Als Jesjoea dit uitlegt in Matt. 24 spreekt hij van een opgaan, de komende Messias tegemoet, zoals de familie van Noach opging naar de ark (Gen. 7). De bruidegom tegemoet volgens Jesjoea in Matt 25. In het Hebreeuws zou het woord 'alia' in aanmerking komen voor de beschrijving hiervan, die helaas alleen in het Grieks tot ons is gekomen. Dit woord wordt gebruikt voor het opgaan naar Jeruzalem, waarbij de bestemming Jeruzalem overbodig is. 'Alia maken' is, tenzij anders vermeld, het opgaan naar Israël, in het bijzonder naar Jeruzalem, voor emigranten, degenen die de Feesten daar gaan vieren en voor degenen die in een onbekend toekomstig moment het teken aan de hemel aanschouwen dat de Mensenzoon, de Messias zijn voet op de Har HaMasjich heeft gezet.



Deze berg, de Olijfberg, zal splijten aldus de profetie in Zacharia 14 en de tempelbeek zal vloeien tot aan de Dode Zee, aldus Ezechiël 47. Iedereen zal dat via de media meekrijgen en degenen die de Messias kennen, herkennen en erkennen zullen in no-time naar Jeruzalem vliegen. In een oogwenk om met Paulus te spreken (1 Tess. 4:16). De alia van de Joden uit alle uithoeken van de aarde is al in volle gang, waardoor inmiddels miljoenen Joden in Israël wonen; een vervulling van de profetieën. Als gevolg van het antisemitisme wereldwijd maken velen zich op om te vertrekken naar Israël. En door de komst van de Messias zal de rest gaan.

De 'gemeente' is in de TeNaCh het volk Israël en is dat in de huidige tijd dus nog steeds. Hierbij gevoegd de gelovigen uit de volken. De gedachte dat de 'gemeente' alleen christenen betreft (van Joodse en niet-Joodse afkomst) is wel erg beperkt, en gestoeld op de vervangingstheologie. De 'opname' is mijns inziens niets anders dan de alia die gaande is en nog gaat komen zoals geprofeteerd in de TeNaCh.