

Bijbels erfgoed

Het koninkrijk van God - waar en wanneer?

door Kees van Dorth

Centraal in de boodschap van Jesjoea staat het koninkrijk van God. In de evangeliën wordt het 'koninkrijk van de hemel', het 'koninkrijk van God' of het 'koninkrijk van de Vader' tientallen keren genoemd. Ik kan me niet voorstellen dat er verschillende koninkrijken zijn, dus gaat het steeds over hetzelfde koninkrijk. Zelfs in de 40 dagen na zijn opstanding uit de dood spreekt hij voornamelijk over het koninkrijk (Hand. 1:3). Overigens zegt Jesjoea nergens dat het zijn koninkrijk is. Op zijn kruis stond wel de vermelding dat hij de koning van de Joden was. De Joodse leiders vinden dit echter aanstootgevend (Joh. 19:21), aangezien zij heel goed beseffen dat Jesjoea daarmee de titel krijgt die aan de Messias, de koning van Israël toekomt. De verwachting was namelijk algemeen dat de Messias, de zoon van David, zou komen om het koningschap van Israël te herstellen als in de tijd van David en Salomo, het juk van de Romeinse bezetting afwerpend. Ook in de andere evangeliën wordt deze link gelegd.

Op een gegeven moment spreekt Jesjoea in gelijkenissen over het koninkrijk. Dan vraagt hij na de gelijkenissen aan zijn discipelen: 'Hebben jullie dit alles begrepen?' 'Ja,' antwoordden ze (Matt. 13:51). De discipelen beantwoordden dit met 'ja'. Maar begrijpen zij echt waar Jesjoea het over heeft? Begrijpen wij, opgegroeid in de huidige christelijk cultuur eigenlijk wel waar Jesjoea het over heeft? Vaak wordt gedacht dat de discipelen het helemaal niet begrepen. Zelfs na zijn dood en opstanding



vragen ze: 'Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? (Hand. 1:6)'. Dit wordt door de hedendaagse uitleggers gewoontegetrouw afgedaan met: "Zie je wel, ze snappen er niets van. Dat koninkrijk van God moet nog komen, het koninkrijk van God is toekomst of het koninkrijk is overal op aarde waar christenen Jezus volgen". Deze gedachte vinden we ook in het (gnostische) evangelie van Thomas (113) waarvan de vroege kerkvaders meenden dat het niet in de Bijbel mocht worden opgenomen: "Men zal niet zeggen: kijk hier is het of: Kijk daar is het. Maar het koninkrijk van de Vader is over de aarde verspreid en de mensen zien het niet." Maar is dat zo? In Matteüs 13 gaat Jesjoea verder zonder iets uit te leggen. Blijkbaar was hij ervan overtuigd dat de discipelen hem begrepen. Ook in Handelingen zegt hij niet "Domoren, het gaat niet over het koninkrijk Israël, het gaat over een geestelijk koninkrijk. Snappen jullie dat nou nog niet?" Nee, hier gaat Jesjoea niet in op de plaats van het koninkrijk, niet op de vraag waar, maar slechts op de vraag wanneer: "Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen

plaatsvinden." Blijkbaar is het herstel van het koningschap over Israël wel degelijk de gebeurtenis waar we naar uit moeten zien.

Maar waar is dan toch het koninkrijk van God? Helaas is hier niets over te vinden in de Tenach. Of toch? Aangezien Jesjoea de Tora en de Profeten als 'lesboek' gebruikte waaruit hij de mensen leerde moet daar iets over te vinden zijn! Daar waar sprake is van het Koningschap van God in de Tenach is Hij Koning over zijn volk Israël (Ps. 29:10-11); is Zijn troon in Jeruzalem, waar Hij woont (Ezra 1:3), en is het land Israël, het Beloofde Land, dus het koninkrijk van God. God beloofde aan Avraham het land Kanaän, het huidige Israël, aan zijn nakomelingen te geven en hun God te zijn (Gen. 17:8). Die combinatie-belofte is nooit door God herroepen. Wel herhaalt Hij dit aan Jitschak en Jaäkov.

Op een gegeven moment willen de Israëlieten een koning zoals alle ander volken, maar Samuel maakt duidelijk dat God de Koning is van Israël (1 Sam. 8:5-7). Ook het Messiaanse Rijk vanwaaruit het Woord van God zal komen, en vanwaaruit de vrede zal worden geleerd, zal in Jeruzalem zijn (Jes. 11). Het toekomstige Messiaanse Rijk zal geleid worden door een koning uit de stam van David, de Messias. Jesaja is hier heel duidelijk over.

Jes. 2:2-4: *Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de EEUWIGE rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de EEUWIGE, naar de*

tempel van Jaäkovs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf de TSION klinkt zijn onderricht, vanuit Jeroesjalajim spreekt de Eeuwige. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Gewoon op aarde dus. Niets nieuws zonder iets ouds. Of zoals Jesjoea zegt: "Zo lijkt iedere Schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt" (Matt. 13:52).

Uiteindelijk zal ook die koning het koningschap overdragen aan God zelf aan wie ook hij onderworpen is. 1 Kor. 15:24-28.

We mogen dus uitzien naar het koningschap van de Messias in Jeruzalem. Niet een geestelijk koninkrijk elders in de wereld, maar het vernieuwde, herstelde koninkrijk van de Vader in de hemel, Koning over het volk Israël in het land Israël.