

Bijbels erfgoed

De kalender van de Eeuwige
door Anton de Ruiter

HaSjeem melech, haSjeem malach, haSjeem jimloch le'olam va'ed!
De Eeuwige regeert, de Eeuwige heeft geregeerd, de Eeuwige zal regeren voor eeuwig en altijd! (Sidoer, o.a. Ein Kamochoa & Hasjkiwenoe gebaseerd op Sjemot/Exodus 15:18)

We leven op dit moment in een periode waarin de Eeuwige duidelijk laat zien dat Hij degene is die regeert. Sommigen van jullie zullen daarop direct amen zeggen en anderen zullen zich afvragen: Waaraan kan ik dit dan zien? Mijn reactie op die vraag is: kijk naar de tekenen aan de hemel en op de aarde en vooral naar het exacte moment waarop deze plaats vinden. Dan zul je ontdekken dat Hij de zon en maan geschapen heeft met een doel, en alles geordend heeft en laat verlopen volgens zijn kalender.

En God zei: "Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf, om onderscheid te kunnen maken tussen de dag en de nacht; het zullen kentekens zijn, zowel voor tijdsbepalingen als voor dagen en jaren."

(Beresjiet/Genesis 1:14)

De Eeuwige heeft bepaald dat de dag begint zodra de zon is ondergegaan en duurt tot dat deze wederom is ondergegaan (zie b.v. Wajikra/Leviticus 23:32). De week begint met de eerste dag en wordt afgesloten met de zevende dag, die de naam Sjabbat heeft gekregen. De maand begint bij het zien van een nieuwe maan en duurt tot de volgende nieuwe maan zichtbaar wordt. En het jaar begint bij de eerste nieuwe maan in het voorjaar. (zie Sjemot/Exodus 12:2) Vervolgens heeft Hij zijn feestdagen vastgesteld, de wekelijkse (Sjabbat), de maandelijke (nieuwemaan), de jaarlijkse (o.a. de Chagiem Matsot, Sjavoet & Soekot). (zie o.a. Wajikra/Leviticus 23). Zowel Chag haMatsot als Chag haSoekot dienen halverwege de maand, op de vijftiende dag, dus bij volle maan te beginnen. Chag haSjavoet daarentegen dienen we te vieren op de vijftigste dag, nadat we zeven weken van zeven dagen vanaf de omer hebben geteld.

... in het zevende jaar moet er een volledige werkhouding voor het land zijn, een Sjabbatsjaar ter ere van de Eeuwige; ... Geeft het vijftigste jaar een bijzondere wijding door in het land vrijheid van te kondigen voor al haar bewoners, een door de bazuin op de Dag van de Verzoening ingeluid jaar, een Joveeljaar ... (Wajikra/Leviticus 25:4 & 9-10)

In vergelijking met de jaarlijkse omertelling heeft de Eeuwige ook bepaald dat we de jaren dienen te tellen. Ieder zevende jaar in deze telling is een Sjemita/Sjabbatsjaar en ieder 50ste jaar is een Joveel/Jubeljaar. De telling van de jaren om te komen tot het Sjabbatsjaar begint op de eerste dag van de zevende maand van het jaar (1 Tisri, Jom Troea/Dag van Bazuingeschal, tegenwoordig ook wel Rosj haSjana/Joods Nieuwjaar genoemd) tot de laatste dag van de zesde maand van het jaar (29 Elloel). In het jaar na het zevende Sjabbatsjaar, oftewel het 50ste jaar ($7 \times 7 + 1$) start op de tiende dag van de zevende maand van het jaar (10 Tisri, Jom Kipoer, Dag van de Verzoening/Grote Verzoendag) het Joveel/Jubeljaar.

De Eeuwige zei tot Avram: "... Ik zal je tot een groot volk maken, ... Ik zal zegenen die jou zegenen en die jou vervloekt zal Ik vervloeken en door jou zullen gezegend worden alle geslachten van de aarde."

(Beresjiet/Genesis 12:1-3)

De Sjabbatsjaren en het Joveeljaar zijn bedoeld als zegen voor Jisraël en een ieder die dit volk en zijn God zegenen, mits zij zich houden aan de Tora van de Eeuwige. De Eeuwige kan dit echter ook omdraaien in een oordeel wanneer het tegenovergestelde geschiedt. Zo lezen we in het laatste boek van de Tenach dat het volk werd weggevoerd naar Babylon en daar gedurende 70 jaar in ballingschap verbleef totdat alle niet in acht genomen Sjabbatsjaren waren vergoed. (Divree haJamem beet/2 Kronieken 36:20-21) Terugkijkend in de geschiedenis na deze Bijbelse periode, zien we dat volken en landen gezegend worden wanneer ze een zegen zijn voor het volk, het land en de God van Jisraël. Denk bijvoorbeeld aan de sterk groeiende welvaart in Nederland tijdens de Gouden Eeuw, nadat veel Joden die uit Portugal en Spanje (Sefardiem) verdreven waren bij ons een nieuw thuis vonden.

De verwoesting van de eerste Tempel toen het volk werd weggevoerd naar Babylon in 586 v.g.j. vond plaats op 9 Av. Ook de tweede Tempel werd in 70 g.j. verwoest op 9 Av, waarna het volk verstrooid werd over de gehele aarde. Zo werden de Joden door de eeuwen heen op 9 Av uit meerdere landen verbannen: 18 juli 1290/9 Av 5050 vanuit Engeland | 22 juli 1306/9 Av 5066 vanuit Frankrijk | 2 augustus 1492/9 Av 5252 vanuit Spanje | 2 augustus 1941/9 Av 5701 ontvangt Henrich Himmler goedkeuring voor de Endlösung | 23 juli 1942/9 Av 5702 werden de Joden uit het getto van Warschau gedeporteerd.

Ook in de afgelopen honderd jaar hebben zich opmerkelijke gebeurtenissen voor gedaan, juist tijdens een Sjabbats- of Joveeljaar (sommigen zelfs op de laatste dag): 2 november 1917/17 Chesjvan 5678 de Balfour Declaratie is in Engeland ondertekend (Joveeljaar) | 17 december 1917/2 Tevet 5678 (Chanoeka) de stad Jeruzalem kwam in Britse handen (Joveeljaar) | 12 maart 1938/9 Adar 5698 Duitsland valt Oostenrijk binnen (begin WO II, Sjabbatsjaar) | 7 september 1945/29 Elloel 5705 parade in Berlijn (eind WO II, laatste dag Sjabbatsjaar) | 6 juni 1967/27 Ijar 5727 de hereniging van de stad Jeruzalem (Joveeljaar) | In 1973/5733 vond de oliecrisis plaats (Sjabbatsjaar) | 17 september 2001/29 Elloel 5761 Wall Street crash (laatste dag Sjabbatsjaar) | 29 september 2008/29 Elloel 5768 Wall Street crash (laatste dag Sjabbatsjaar).

Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de Eeuwige, groot en ontzagwekkend.

(Joël 3:3-4/Joël 2:30-31)



Zonsverduisteringen en verkleuringen van de maan komen met een

Bijbels Erfgoed - vervolg pagina 3

bepaalde regelmaat voor. Daarentegen is de combinatie van viermaal een bloedmaan en enkele zonsverduisteringen in twee achtereenvolgende jaren op de Bijbelse Feestdagen bijzonder. De laatste keren dat dit gebeurde was op: 1493-1494 na de verbanning uit Spanje en het ontdekken van Amerika | 1949-1950 na het uitroepen van de staat Israël en de onafhankelijkheidsoorlog | 1967-1968 na de hereniging van de stad Jeruzalem.



Het afgelopen jaar en ook dit jaar konden/kunnen we op diverse plekken op aarde aanschouwen hoe de zon wordt verduisterd en maan rood kleurt:

15 april 2014/15 Nisan 5774 bloedmaan (eerste dag Chag haMatsot) | 8 oktober 2014/15 Tisjri 5775 bloedmaan (eerste dag Chag haSoekot) | 20 maart 2015/29 Adar 5775 zonsverduistering (laatste dag voor Bijbels Nieuwjaar) | 4 april 2015/15 Nisan 5775 bloedmaan (eerste dag Chag haMatsot) | 13 september 2015/29 Elloel 5775 zonsverduistering (laatste dag Sjabbatsjaar) | 28 september 2015/15 Tisjri 5776 bloedmaan (eerste dag Chag haSoekot).

Jesjoea zegt: ... alles wat staat geschreven in de Tenach zal worden vervuld. ... Er zullen tekenen verschijnen in de zon, maan en sterren, en

op de aarde, een benauwdheid onder de volkeren ... want de krachten van de hemel zullen worden geschud. En dan zullen zij zien de Zoon des Mensen komende in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.

(Lukas 21:22-27)

Ook Jochanan beschrijft in de openbaring die hij heeft ontvangen (Openbaring 6:12 e.v.) dat de zon zwart zal worden, de vollemaan bloedrood en de sterren van de hemel zullen vallen op de aarde. Dit zal een benauwdheid onder de volkeren tot gevolg hebben. En pas daarna zal de Masjiach verschijnen en regeren op deze aarde voor duizend jaar.

Terug naar de periode waarin wij nu leven. Het zevende Sjabbatsjaar is begonnen op 24 september 2014/1 Tisjri 5775 en eindigt op 13 september 2015/29 Elloel 5775 met een zonsverduistering. Aansluitend start het eerste najaarsfeest Jom Troea en tien dagen later Jom Kipoer op 22/23 september 2015/10 Tisjri 5776, de dag waarop dit jaar ook het Joveeljaar begint. En voor, gedurende en na deze periode kleurt de vollemaan viermaal bloedrood.

Jesjoea zegt: ... wanneer je al deze dingen ziet gebeuren, weet dan dat de tijd nabij is en voor de deur staat. (Markus 13:29)

Niets is toevallig, het valt ons toe, want de Eeuwige zelf is hiervan de regisseur en Hij laat deze tekenen gebeuren op de momenten die Hij daarvoor heeft vastgesteld in zijn kalender. Deze kalender, opgebouwd uit jaren, maanden en dagen, is door Hem ontworpen en staat beschreven in zijn Woord. Deze kalender is bekend bij zijn volk Jisraëel en een ieder die de Tora, het onderricht van de Eeuwige, serieus neemt. Wanneer we de wereldgeschiedenis en de tekenen bekijken met deze kalender voor ogen, dan kunnen we concluderen dat wat er ook gebeurt, al is gebeurd en zal gaan gebeuren, het de Eeuwige is die regeert, heeft geregeerd en zal regeren voor eeuwig en altijd!

Nieuwe kalender 2016/5776 - thema 'Bemidbar' - in de wildernis



De nieuwe Shoresh-kalender is uit. In de kalender zijn behalve de data van de Bijbelse Feesten, ook de teksten van de wekelijkse Tora- en haftara-lezing volgens het wereldwijd gebruikte synagogale leesrooster opgenomen.

Dit jaar is het thema: 'Bemidbar - In de woestijn'. De foto's van de kalender - met bijpassende Bijbelteksten - zijn allemaal in de woestijn (ook wel 'de wildernis') gemaakt, in het zuiden van Israël.

De kalender kan u helpen om wekelijks invulling aan de Sjabbat te geven. Hij maakt u bewust van de joodse kalender die aansluit bij de Bijbelse Feesten en bij de Joden

die onder ons wonen en deze Feesten vieren. Daarnaast zal hij u zeker enthousiasmeren om zelf deze Feesten te (gaan) vieren, wellicht hiertoe geïnspireerd door de Moedimcursus. De kalender is te bestellen via het formulier op de website en kost €11,- per stuk + €3,10 verzendkosten. De betaling verloopt via automatische incasso (of na vooruitbetaling).

(advertentie)

Gelegenheid tot het volgen van Hebreeuwse les

Hebt u een Kesjer- of Moedimcursus gevolgd en wilt u verder met Hebreeuwse taal?

Hebreeuwse les voor beginners en gevorderden, voor groepen of individueel. Keuze uit Modern of Bijbels Hebreeuws. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie met Shoshana Janusch.

Telefoonnummer: 0611861263

Email: hebreeuwsdichtbij@gmail.com

Lehitra'ot! (tot ziens)

Colofon

Stichting Shoresh

Postbus 1083, 1700 BB Heerhugowaard
 ☎ 072-574 27 25 ✉ info@shoresh.nl
 🌐 www.shoresh.nl

Bestuur

Kees van Dorth Ewout van Halteren
 Anton de Ruiter

Kesjercursus en Moedimcursus

Dhr. Anton de Ruiter
 ✉ info@kesjer.nl | info@moedim.nl
 🌐 www.kesjer.nl | www.moedim.nl
 De cursussen worden doorlopend in Nederland en België georganiseerd.

Project ondersteuning in Israël

Raadpleeg de website van Stichting Shoresh voor actuele projectinformatie. Tab: projecten

Bankrekening van Stichting Shoresh te Heerhugowaard:

IBAN: NL45INGB0009107219 BIC: INGBNL2A

Stichting Shoresh is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.
 Kamer van Koophandel 34161717

Extern accountant: J.M. van Vlijmen AA CB, te Veenendaal

www.accountantskantoorvanvlijmen.nl

