

Moadiemcursus

De Moadiemcursus zal:

- Uw inzicht verrijken in Gods Woord en Zijn Feesten
- U laten zien de rol van Jezus in Gods Feesten
- Uw geloof verdiepen in God en Zijn trouw aan ons mensen
- U verbinden met het Joodse volk en met Gods land Israël

De Moadiemcursus bestaat uit 10 lessen:

- Introductie
- Kalender – Nieuwemaan
- Sabbat
- Pascha
- Feest van de Ongegiste Broden en Beweegarvedag
- Wekenfeest
- Lotenfeest en Inwijdingsfeest
- Bazuinendag
- Grote Verzoendag
- Loofhuttenfeest en de Achtste Dag

Elke les bevat:

- Aanbidding met o.a. Hebreeuwse liederen
- De thema's (zie boven)
- Uitleg over de wijze waarop de Feesten gevierd worden
- Mogelijkheid voor vragen

Meer informatie over de Moadiemcursus bij

Stichting Mo'adim: www.moadim.nl

Stichting Shoresh: www.shoresh.nl

MOADIEM

Cursus over de Feesten van de Eeuwige



Vastgestelde tijden

Jodendom – christendom – Israël – kerk

Moadiem - De Feesten van de Eeuwige

Deze Feesten zijn ook bedoeld voor u!

In de Tora, het onderwijs van de Eeuwige, worden de Feesten 'Moadiem' genoemd. Dit betekent 'aangewezen tijden', 'gezette tijden' of 'hoogtijden'. De Eeuwige, de God van Israël, heeft deze Feesten vastgesteld.

Jezus, de Messias, is gekomen om ieder, die dat wil aanvaarden, vrede te brengen tussen hem/haar en de enige ware God: de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob: de God van Israël.

Jezus zei, dat niets van de Tora zal komen te vervallen (Matt. 5: 18-21) en Hij liet dat in de praktijk van Zijn leven zien. Hij benadrukte dat en niemand kon Hem op een overtreding van de Tora betrappen. Als de Tora nog steeds van kracht is, dan ook de Feesten van de Eeuwige, die daarin beschreven staan. Hecht daarom waarde aan de Tora en maak de Feesten onderdeel van uw leven!

Met dit besef gaat uw geloof groeien. Dat kan ook niet anders, als u uw leven gaat inrichten naar de Tora van God en gaat doen wat Hij zegt. U gaat ervaren, dat Zijn woorden in de Bijbel kloppen als u ze doet en de Feesten viert!

Wat is het doel van deze cursus?

De Feesten die de Eeuwige aan Israël gaf om te vieren, zijn tot een getuigenis. Want zoals u zult ontdekken in deze cursus, bevatten deze Feesten het verlossingsplan van God voor de wereld.

Zijn Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren dan geen Bijbelse feesten? Natuurlijk hebben ook deze feesten een Bijbelse oorsprong, maar nooit heeft Jezus, Petrus, Paulus of iemand anders in de Bijbel opgeroepen tot het gedenken van de geboortedag, de sterfdag, de dag van de opstanding of de hemelvaart van Jezus als een speciale feestdag.

Hier staat tegenover dat de Eeuwige zelf heeft ingesteld wanneer Zijn Feesten moeten worden gevierd. Deze Feesten zijn niet door Jezus afgeschaft. Integendeel, Jezus vierde ook de Feesten van de Eeuwige. Al lang voor dat Israël bestond, zelfs voor de schepping van de mens, heeft God de zon en maan geschapen als handvatten om de aangewezen tijd te bepalen om Zijn Feesten te vieren (Genesis 1:14).

Wat komt aan de orde?

In de cursus kunt u in 10 avonden vanuit de Bijbel leren hoe:

- we de betekenis van Zijn Feesten (Sabbat, Feest van de Ongegiste Broden, Wekenfeest, Loofhuttenfeest) kunnen ontdekken
- Zondag, Kerst en Pasen, i.p.v. de Feesten van de Eeuwige zijn ontstaan
- we naar Gods bedoeling Zijn Feesten kunnen vieren, in navolging van Jezus, de Messias, en het Joodse volk
- er herstel kan groeien, zowel persoonlijk als in de Gemeente

Historische feiten en achtergronden over hoe Israël, Jezus en de eerste gemeente de Feesten vierden komen aan de orde.

En ook praktische handreikingen hoe u de Feesten kunt (mee)vieren.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor een ieder die zich wil verdiepen in de Feesten van de Eeuwige, in het verlossingsplan van God en in de Joodse tradities van de Bijbelse Feesten.

Er is geen enkele vooropleiding vereist. De Moadiemcursus en de Kesjercursus zijn beide los van elkaar te volgen.



Van wie gaat deze cursus uit?

De Moadiemcursus is ontwikkeld door Stichting Mo'adim in samenwerking met Stichting Shoresh. Het doceren van de cursus in Nederland en België is in handen van Stichting Shoresh. Informatie over beide stichtingen, vindt u op www.moadim.nl en www.shoresh.nl.

Door wie wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde docenten uit verschillende denominaties, die getraind zijn in het geven van de Moadiemcursus. Wij streven ernaar dat in ieder regio in Nederland een docent beschikbaar zal komen, maar zover is het nu nog niet aangezien de Moadiemcursus nog nieuw is.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden in uw regio.

Kan ik een cursus organiseren?

Voor iedereen die deze cursus graag wil organiseren is dit mogelijk. Aan de hand van een draaiboek kunt u de cursus coördineren in uw regio. Het is echter wel van belang dat de cursus door een gecertificeerde docent wordt gegeven.

Kan ik ook docent worden?

Cursisten die de Moadiemcursus hebben gevolgd kunnen in aanmerking komen ook docent te worden. Kandidaten moeten een docententraject volgen, met enkele proeflessen alvorens te kunnen worden gecertificeerd als docent.

Hoe lang duurt de cursus en wat zijn de kosten?

De Moadiemcursus bestaat uit 10 lessen van 2 – 2½ uur. In de regel wordt de cursus eens in de 2 weken van 19:30 - (maximaal) 22.00 uur gegeven. Extra wensen kunnen in overleg ingevuld worden.

De cursus wordt gepresenteerd d.m.v. een PowerPointpresentatie. De cursisten krijgen een boek met de geprojecteerde tekst en ruimte voor aantekeningen. Ook ontvangt u bij deze cursus het boek "Van Jom tot Jom".



De kosten van de cursus zijn € 55,- per deelnemer, inclusief het cursusmateriaal (eventueel verhoogd met kosten voor zaalhuur, koffie en extra kilometerkosten van de docent, als deze van ver moet komen).

Hoe kan ik deelnemen?

Een cursus kan van start gaan bij voldoende belangstelling (minimaal 15 cursisten), de aanwezigheid van een coördinator en een docent. De lessen kunnen worden gegeven in een geschikte ruimte, zaaltje, maar eventueel ook in huiskring. Geplande cursussen vindt u op de website www.shoresh.nl. Via deze website kunt u zich ook aanmelden. Of per e-mail of brief naar Stichting Shoresh.

Sjalom en tot spoedig.

Stichting Shoresh

Gildenweg 8
7641AZ Wierden
Website: www.shoresh.nl
E-mail: kesjer@shoresh.nl
Tel: 085-1045163

IBAN: NL45 INGB 0009107219
t.n.v. Stichting Shoresh
BIC: INGBNL2A

